



Siepen: "Som barn var jag lågmäld och blyg"

Peter Siepen har gjort en karriär av att stå i centrum, en karriär som gått från modelljobb och porrfilmserbjödanden i Japan, till jobb som programledare i svensk television.

Men som barn var han lågmäld och blyg.

Säg Peter Siepen och folk svarar unik klädstil, tv och snygg kropp. Någon kanske nämner att de har varit på en klubb där kändisprofilen varit dj. Få säger blyg. Men när tv-profilen beskriver sig själv som barn så är blyg ett av de första orden som poppar upp.

– Som barn var jag lågmäld och blyg, vilket kanske svårt att tro. Jag var runt 19 när jag tog steget ut i exhibitionismens ljuva värld, berättar Peter i ett mejl till Expressen.

Två år efter att Peter gått ur gymnasiet beslutade han sig för att försöka slå igenom som modell i Japan. Det visade sig vara lättare sagt än gjort.

Blev attackerad

Istället för välbetalda modelljobb fick han försörja sig som bartender i nöjesdistriktet Roppongi, ett jobb som inte var helt riskfritt.

– Det hände mycket galet där. Jag blev både attackerad av en tjej som tyckte jag var för flörtig och maffian som ville ha skyddspengar från ägarna.

Men det underligaste erbjudandet fick han via ett modelljobb. En tysk man som höll i jobbet. Helmut, som denne hette, hade ett förflutet inom porrbranschen, men sa sig ha slutat. Detta visade sig vara en sanning med modifiering.

– En bit in i modefotograferingen när Helmut blivit varse om min läckra kropp, ja den var snygg då också, kom frågan om jag hade lust att medverka i en porrfilm, säger Peter.

– Jag tackade för erbjudandet och tillade att det min kropp gör i sänghalmen är av privat natur

"Jag är en färgsprakande person"

Ett drygt år efter avfärden återvände Peter till Stockholm och ett Sverige vars tv-landskap var i förändring. Statens monopol var i upplösning och de privata kanalerna gjorde allt för att locka tittare.

– Det var en nybyggaranda där det inte fanns några regler eller begränsningar, minns Peter.

Allt var möjligt, även för en kille med snickarutbildning men utan någon som helst medieerfarenhet.

En sen kväll år 1990 utanför en korvkiosk i Hornstull sprang han in i Peter

Cartier som på plats erbjöd Peter ett jobb på vad som nu är Kanal 5.

– Tror det har helt att göra med att jag är en färgsprakande person.

Sedan dess har Peter tagit sig in i folkhemmet. Han har blivit utsedd till Sveriges bäst klädda man och har varit programledare för bland annat "När och fjärran", "Nöjesredaktionen" och "Hej Fredag".

Idag arbetar Siepen främst som dj och hälsoföreläsare.



Av Eric Johansson
eric.johansson@expressen.se

Publicerad 17 dec 2013 16:07

Adress till denna artikel:
<http://www.expressen.se/noje/siepen-som-barn-var-jag-lagmald-och-blyg>