

## Här är mitt liv!

Mamma Randi kommer från Köpenhamn och pappa Bernhard från München. De träffades i Köpenhamns nattliv då pappa var på väg till Sverige för arbete på Agfa-Gevaert i Stockholm. De bosatte sig i Barkarby hos Frau Prumbs som varit kokerska hos Bruno Kreisky, som senare blev Österrikes förbundskansler 1970-1983. Bra kost föder framgång! 1962 föds jag på Nacka BB och totalt kommer tre syskon till – Martin, Stefan och Katinka. Runt 1979 gick jag på diskotek för första gången – King Side vid Hornstull i Stockholm. Upplevelsen gjorde mig fullständigt lyrisk och jag släpper loss duktigt på dansgolvet till James Brown, Earth Wind & Fire, Diana Ross med flera.

Efter gymnasiet får jag jobb på RIFA, senare Ericsson Components, där jag kvalitetstestade microchips. Jag börjar träna på Ericssons gym, klä mig i galna kläder, upplever min första fylla och strax innan min 20-års dag flyttar jag till egen lägenhet på Södermalm. 1987 säger jag upp mig och tar sikte mot Kina, Tibet, Nepal, Burma, Thailand, Hong Kong och Japan.

I Tokyo arbetar jag under sex månader som bartender och en del modelljobb. Fick erbjudande om att vara med i en porrfilm i samband med en fotografering. För mig som en fattig resenär lät det som sköna pengar – men jag valde att överväga saken...

Reser efter 1,5 år i Asien hem till Sverige och sommaren. Arbetar som taxichaufför, tidningsbud och kör buss – blir uppmärksammas som den "sjungande busschauffören" som kör flera varv i rondellerna i Stockholms innerstad. Mitt mål var att spara ihop pengar för att kunna resa igen.

Efter ett år i Sverige kommer Peter Cartier fram till mig i hörnet Hornsgatan/Torkel Knutsonsgatan och frågar om jag vill arbeta på TV och på stående fot erbjuds jag mitt första programledarjobb för "Palladium Top 10" på Nordic Channel, senare Kanal 5. Vi kör programmet i en säsong och följande vinter reser jag ut i Europa genom Polen, Tjeckoslovakien, Österrike och Tyskland där jag får träffa min farfar för sista gången. Det närmar sig jul och jag firar det hela med att klättra upp i ett träd och hämta en mistel.

Denna resa blir inte som jag tänkt mig och reser därför efter några månader hem igen. Träffar en del märkliga typer och börjar tvivla på mig själv. Förstod senare att det var droger som gjorde dessa personer "nojjiga". Jag var lite naiv och det har gjort att jag håller droger på distans.

Efter hemkomsten blir jag återigen erbjuden arbete på TV, denna gång av den legendariske radioprofilen Sven Hallberg. Jag frågade vad han tänkt att jag skulle göra och får till svar att "det är upp till dig att hitta på något, du har ju tackat ja till jobbet..." Vid samma tid bokar jag dansare till TV4s talkshow "Live Show", till nattklubben Sturecompagniet och gayklubben "Huset" där min vän tillika TV producent, Mikael Bohman fanns med. Byter modellagentur från Camilla Henemarks ZOO till Stockholmsgruppen och strappar med Lars-Åke Wilhelmsson (Babsan) på Bacchi Vapen.

Sommaren 1995 bildar jag, Mikael Bohman och Fredrik Heinig produktionsbolaget "Spader Knekt Sverige AB". Initialt producerar vi program för ZTV och det hinner bli några galna produktioner för "Estrad", "Jag, Peter", "Peter Khakimannen" och gameshowen "Massa". Därefter "Nöjesredaktionen" och "Efter plugget" för SVT samt "När & Fjärran" för TV4. Senaste produktionen jag gjorde var "Rocky & Drago" för TV6 tillsammans med Tilde Fröling.

Idag fylls merparten av min tid med uppdrag som DJ samt som föreläsare om bland annat hälsa och ett hälsosamt liv. I över 30 år har jag regelbundet tränat och det känns meningsfullt att både få inspirera och påverka andra människor till en förbättrad livsstil. Och kom ihåg – min kropp, din belöning!